

# Lillebror

Tekst og musik: Gunnar Geertsen

Hjemme hos os er min lillebror tyran,  
alle i huset skal følge hans plan,  
han spiller sit spil,  
og alle ser til,  
han er kæledægge og han gør hvad han vil.

Lillebror, Lillebror, nej hvor er jeg træt af dig,  
Lillebror, Lillebror, jeg er træt af dig.  
Han styrer hele huset, alting drejer sig om ham,  
og jeg får al balladen, han får bare kys og kram.  
Enhver der kommer indenfor i huset gør han blød,  
og alle siger: nej hvor er han, Gud hvor er han sød.

Når Lillebror er hjemme har jeg ingenting i fred,  
han roder i alt og river alting ned.  
Han tisser på mit bord,  
men det gør ikke spor,  
det skal jeg bare grine af, for jeg er så stor.

Lillebror, Lillebror, nej hvor er jeg træt af dig,  
Lillebror, Lillebror, jeg er træt af dig.  
Hvis jeg vil vær' alene lidt, så smider jeg ham ud,  
så skriger han og henter mor, og så blir jeg skældt ud.  
Og jeg får altid kun at vide jeg er til besvær,  
men Lillebror er no'et så åh og ih; han er så kær.

Jeg har en masse venner som jeg meget sjældent ser,  
for hvis vi skal ud, så ved de hvad der sker.  
For når jeg skal afsted,  
så skal han altid med,  
så hænger vi på ham, og så har vi aldrig fred.

Lillebror, Lillebror, nej hvor er jeg træt af dig,  
Lillebror, Lillebror, jeg er træt af dig.  
Han skriger hele tiden, og det syn's jeg er så flovt,  
og når de andre så skal til at ha' det rigtig sjovt,  
så kravler jeg omkring og leger fut-tog med min bror,  
og hvis han ikke får sin vilje, sladrer han til mor.

Lillebror, Lillebror, nej hvor er jeg træt af dig,  
Lillebror, Lillebror, jeg er træt af dig.  
En morgen da han fyldte mine sko med øllebrød,  
da grinte alle højt og sagde: - nej, hvor er han sød.  
Og jeg får altid kun at vide jeg er til besvær,  
men Lillebror er no'et så åh og ih; han er så kær.



Denne tekst er fundet på  
den officielle Bølle-Bob hjemmeside  
**[www.hanersjov.dk](http://www.hanersjov.dk)**

Teksten må kun kopieres til  
privat ikke-kommerciel brug